

8 נרות של חנוכה / אריאלה מרים בוארון וג'ני מילר

קריינות ומוסיקה : ג'ני מילר

8 נרות בשלל צבעים המתינו לכל הילדים.

הצטופפו בתוך קופסה וחיכו להזמנה.

שמעו שירים של חנוכה, רצו לטעום סופגנייה,

ולפתע מהומה, מריבה בתוך קופסה.

מי הכי יפה? מי הכי אהוב? את מי נדליק ראשון? מי הכי חשוב?

קם הנר ה**אדום**

ואמר, "אני ראשון היום.

אדום הוא צבע אליפות

אני אדום כמו התות

אדום כמו העגבנייה

אהיה השמש בחנוכייה

קם הנר ה**צהוב**

ואמר "זה יום לאהוב"

צהוב כמו בננה טעימה

צהוב כמו השמש החמה

צהוב מוסיף המון המון

צהוב הוא צבע הלימון

קם הנר ה**כחול**

והכריז בקול גדול

אני כחול כמו השמיים

כמו טיפות כחולות של מים

כמו נהר, כמו האגם

כמו אוקיינוס וכמו ים.

קם הנר ה ירוק

והוא חמוד וגם מתוק
אני ירוק כמו העצים
כמו הדשא והעלים
כמו הזיקית, המלפפון
ברור שאני מקום ראשון

קם הנר ה לבן

הנה הגיע חג לגן
אני לבן כמו השמלה
שחנלה תמיד לבשה,
אני לבן כמו הלבנה
לבן כמו ביצה קשה

קם הנר ה כתום

ואמר, אני ראשון.
אני בצבע השלהבת
כמו האש שמהבהבת
כתום הוא צבע נהדר
כתום כמו בפירות הדר

קם הנר ה ורוד

ומיד התחיל לרקוד
גם לבן וגם אדום
ערבבו אותם היום
ויצא ורוד מדהים
שאהוב על הילדים

קם הנר ה סגול

וצייר עם המכחול
זה צבעם של חצילים
ואשכול של ענבים
ושמלה כל כך יפה
נר סגול בחנוכה

ועכשיו מה נעשה? מי מהקופסה יצא?
מי חשוב, מי הראשון למי תשובה ורעיון?
קם יואב ואז אמר פתרון לי נהדר כל אחד,
כל נר ונר לאור גדול פה יתחבר
האדום והצהוב כיף ביחד לאהוב
הכחול והירוק שאוהבים כל כך לצחוק
הכתום והלבן הנה הכל כמעט מוכן
הורוד והסגול שרים שירים בקול גדול
וכולם עכשיו דולקים בחנוכייה הם מאירים וביחד,
לא לבד צבעוני ומיוחד.

סוףסוףסוףסוףסוףסוףסוףסוףסוףסוף

להתראות בסיפור הבא.....

תודה לבעלי רפאל בוארון

כל הזכויות שמורות לאריאלה מרים בוארון וג'ני מילר